

Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2019

Ομιλία Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κυρίου Αγγελάκη Νικολάου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7^{ης} Οκτωβρίου 2019.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και το περασμένο Σάββατο, μαζί με την Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, κυρία Μαριάννα Δημητρίου, ταξιδέψαμε στην Κολομβία. Εκεί, και συγκεκριμένα στην πόλη Μεδεγίν, πήγαμε προκειμένου να παραλάβουμε για λογαριασμό του Δήμου μας, το βραβείο της Unesco, για την ανακήρυξη του Ηρακλείου, ως μία απ' τις 10 καλύτερες Πόλεις στον κόσμο που Μαθαίνουν, αλλά και για να εκπροσωπήσουμε τον Δήμαρχό μας και την πόλη μας στο 4^ο Διεθνές Συνέδριο των Πόλεων που Μαθαίνουν.

Όπως γνωρίζετε, η ανακήρυξη έγινε τον περασμένο Ιανουάριο και πριν από μία εβδομάδα, η τελετή βράβευσης έγινε στη Βιβλιοθήκη «Πιλότο» του Μεδεγίν. Το βραβείο παραλάβαμε από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της Unesco κύριο Ντέιβιντ Ατσοαρένα. Στον ευχαριστήριο χαιρετισμό που απηύθυνα - όπως έκαναν και οι άλλοι εννέα Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων των άλλων πόλεων- επισήμανα το έργο που έχει κάνει το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Πόλης μας, καθώς και ο προκάτοχός μου κ. Γιώργος Βλαχάκης, για την κατάκτηση του βραβείου. Γενικά εκτιμώ ότι η απονομή του βραβείου αποτελεί μεγάλη τιμή για την πόλη μας.

Οι άλλες πόλεις που βραβεύτηκαν για το 2019 είναι το Μεδεγίν, το Σαντιάγκο (στο Μεξικό), το Σόντερμπουργκ (στη Δανία), η Μελιτόπολη (στην Ουκρανία), το Ασουάν (στην Αίγυπτο), το Ιμπαντάν (στη Νιγηρία), η Σεοντεμούν-γκου (στην

Κορέα), η Τσενγκντού (στην Κίνα) και η Πεταγίνκ Τζάγια (στη Μαλαισία).

Την επομένη της απονομής ξεκίνησε το συνέδριο, την κήρυξη των εργασιών του οποίου έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κολομβίας Δρ. Ιβάν Ντούκε Μάρκες. Το καλωσόρισμα των 650 συνέδρων απ' τις 170 χώρες-μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν έκανε ο Δήμαρχος του Μεδεγίν, ο Φεντερίκο Γκουντιερεζ, ο οποίος μετείχε σε όλες σχεδόν τις εργασίες του συνεδρίου.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν κλειστά φόρουμ Δημάρχων, σε ένα από τα οποία πήρα μέρος και εγώ ως εκπρόσωπος του Δημάρχου μας.

Στο φόρουμ αυτό παρουσιάστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο του Παγκόσμιου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν για τη διετία 2019-2021. Επίσης, στο πλαίσιο εργασιών του ίδιου φόρουμ, έγινε η πρώτη συνάντηση των Δημάρχων και των εκπροσώπων των Πόλεων που θα αναλάβουν τη δημιουργία και το συντονισμό μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των πόλεων που απαρτίζουν το Παγκόσμιο Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν. Εκεί, οι ίδιες θα ανταλλάσσουν ιδέες για το ποιες ενέργειες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ώστε, δια της Δια Βίου Μάθησης, να γίνονται ακόμη πιο βιώσιμες για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους τους.

Μεταξύ των συντονιστριών πόλεων είναι και η Λάρισα η οποία εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Δεληγιάννη και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Σωτήρη Βούλγαρη, με τους οποίους συμφωνήσαμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο πλαίσιο του ρόλου της ως συντονίστριας πόλης. Να υπενθυμίσω ότι το βραβείο που πήραμε εμείς φέτος, το είχε πάρει η Λάρισα το 2017.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δήμαρχος κ. Γκουτιέρες ξενάγησε τους συνέδρους στην πόλη και μας έδειξε τα επιτεύγματά της στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που εφαρμόζει. Το Μεδεγίν κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια να αποτινάξει την κακή του φήμη, τη φτώχεια και τον

αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων που ζουν σε συνοικία και καταυλισμούς πάνω στις παρυφές των Άνδεων, όπως είναι τα βουνά που περικλείουν το λεκανοπέδιο στο οποίο είναι κτισμένο το Μεδεγίν. Χιλιάδες απ' αυτούς είναι πρόσφυγες και μετανάστες απ' τις γύρω χώρες, κυρίως από τη Βενεζουέλα. Την προσπάθεια αυτή την κάνει μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επιστημονική εκπαίδευση, αλλά και στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εξωσχολική εκπαίδευση. Η συμπερίληψη, δηλαδή και η Δια Βίου Μάθησης είναι στη πράξη και εμφανέστατη. Την προσπάθεια αυτή ενισχύει και με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής και ανάπτυξης δικτύων μεταφοράς.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διεξήχθη συνεδρία με θέμα «Πρόσφυγες και Μετανάστες», όπου εκεί παρουσίασα την πολιτική του Δήμου Ηρακλείου για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, το έργο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματός του «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών», καθώς και το πρόγραμμα ενσωμάτωσης των προσφύγων, μέσω του αθλητισμού «Fit for all». Ακόμη παρουσίασα τη συνεργασία που έχει ο δήμος μας με τις αρχές και τους φορείς για να εφαρμόσει τις πολιτικές συμπερίληψης και γενικότερα της Δια Βίου Μάθησης, μέσω της Διευρυμένης Επιστημονικής Επιτροπής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας.

Το συνέδριο έληξε με την πανηγυρική έγκριση ανακοινωθέντος στο οποίο τονίζεται η διαρκής πεποίθηση των πόλεων - μελών του δικτύου της Unesco να συνεχίζουν τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει αλλά και που βρίσκονται σε εξέλιξη- ώστε να γίνονται βιώσιμες, συμπεριλαμβάνοντας στην καθημερινή τους ζωής όλους τους κατοίκους τους, ανεξαρτήτως φυλής, γένους, φύλου, καταγωγής, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή οποιουδήποτε άλλου ξεχωριστού χαρακτηριστικού.

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτό που ζήσαμε στο Μεδεγίν ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Η Δια Βίου Μάθηση είναι σοβαρή υπόθεση τουλάχιστον για 170 πόλεις του κόσμου, από το Σόντερμποργκ

των 75.000 κατοίκων μέχρι την πόλη - κράτος Σιγκαπούρη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων και τη μεγαλούπολη Σαγκάη των 24 εκατομμυρίων κατοίκων. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε και εμείς. Μόνο η εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως μπορεί να μας βοηθήσει να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας.

Και θα παρακαλούσα, όλους όσοι θα είναι στο μέλλον στη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, ανεξαρτήτου παρατάξεως και πολιτικής ιδεολογίας, να μη σταματήσουν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Να μην αφήσουν να ατονήσουν όλα αυτά που οδήγησαν στη βράβευσή μας. Αντιθέτως να τα επιτείνουν και να τα ενισχύσουν. Ο δικός μας σκοπός πάντως, ως δημοτική αρχή, είναι αυτός.

Να μου επιτρέψετε τώρα με την κυρία Δημητρίου, να παραδώσουμε στον Δήμαρχό μας το βραβείο της πόλης, το οποίο , αντ' αυτού παραλάβαμε εκπροσωπώντας τον στο μακρινό Μεδεγίν. Επίσης να του παραδώσουμε το μανιφέστο, το ανακοινωθέν δηλαδή που ομόφωνα εγκρίθηκε από τους συνέδρους του 4^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου των Πόλεων που Μαθαίνουν.

Σας ευχαριστώ!