

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.06.2019

19.00-20.00:

Προαύλιο Δημοτικού Σχοιείου Βενεράτου
«Ερωτόκριτος»

Θεατρική Παράσταση από τους μαθητές της ΣΤ' τάξης, με τη συμμετοχή και μαθητών των Δ' και Ε' τάξεων του Δημοτικού Σχοιείου Βενεράτου.

Συντελεστές:

Ερωτόκριτος: Νικολός Ευάγγελος
Αρετούσα: Σφακιανάκη Ιζαμπέλλα
Νένα (Φροσύνη): Αμπαριζάκη Κρυσταθιλήνια
Ρήγας: Καθιυβιώτης Γιώργος
Ρήγισσα: Πρικόκη Πελαγία
Πεζόστρατος: Ξενάκης Γιάννης
Μάνα Ερωτόκριτου: Μπρόκου Μαρία
Ποθύδωρος: Σταυρουλιάκης Ευάγγελος
Κυπρίδης: Βαθινίνο Βεΐζι
Αφηγητές: Μπρόκου Μαρία, Οικονομάκη Χρύσα, Ορφανουδάκη Αναστασία, Στειακάκη Νικολέτα, Χονδροζουμάκη Ειρήνη
Τελιάληδες: Αθανασάκης Ζαχαρίας, Αμπαριζάκης Εμμανουήλ, Ραντίο Ανδρέας, Σαρρής Μιχάλης
Προξενιάδες: Αμπαριζάκης Νικόλαος, Κθινάκης Γιάννης, Χαριτάκης Βαθιάντης
Φύλακες: Ανδρέας Ραντίο, Βαθινίνο Βεΐζι
Ποημιστές: Αμπαριζάκης Νίκος, Γραμματικάκης Γιώργος, Ορφανουδάκης Σπύρος, Σηφάκη Δέσποινα, Ξενάκη Ελένη, Πετρογιαννάκη Δήμητρα, Κθινάκης Γιάννης, Καραμανωλιάκης Γιώργος, Ξενάκη Δήμητρα, Σταυρουλιάκης Ζαχαρίας, Αβντίου Σπύρος, Στειακάκης Γιάννης
Σκηνοθεσία:
Φραγκιαδάκη Γεωργία, Βασιλάκη Μαρία
Σκηνικά:
Φραγκιαδάκη Γεωργία, Λυρώνη Εμμανουέλλα
Κοστούμια: Βασιλάκη Μαρία, Σταυρουλιάκης Στέφανος, Φραγκιαδάκη Γεωργία, Πολιτιστικός Σύλλογος Βενεράτου
Μουσική επιμέλεια: Βασιλάκη Μαρία

20.00-21.00: Πλατεία Άκρας
«Μόνον εσέ Ρωτόκριτε»

Αφήνοντας τις μάχες, κρατάμε τους χίλιους στίχους που διηγούνται την παραμυθένια ερωτική ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, όπως την εμπνεύστηκε ο Βισσέντσος Κορνάρος.
Σύνθεση κειμένου, σκηνοθεσία, ερμηνεία:
Άσπα Κυρίμη
Μουσική επιμέλεια: Αθηνά Καψετάκη
Σκηνικά-κοστούμια: Ιουλίτα Σταυρίδου

21.00-22.00: Πλατεία Άκρας

«Μια μελωδική διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο», από τη Νεανική Χορωδία της Περιφέρειας Ενότιας Ηρακλείου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου
Πιάνο: Έλινα Περισυνάκη

22.00: Πλάτσα

«Στου στίχου τα γυρίσματα»

Στην κεντρική πλατεία του χωριού τραγουδάμε γνώριμους, αγαπημένους στίχους.
Γιάννης Κασσωτάκης: κιθάρα-τραγουδί
Αλέξανδρος Κανακάκης: πνευστά-τραγουδί
Μανόλης Κανακάκης: πιάνο-κανονάκι-τραγουδί

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.06.2019

18.00-19.00: Αμφιθέατρο Γυμνασίου Βενεράτου
«Το Όνειρο του Ερωτόκριτου»

Από το "Θέατρο Σκιών Κρήτης", με τον Άθω Δανέλη και το Γιάννη Παπαδόπουλο (Γιουβάν)

19.00-20.00: Αμφιθέατρο Γυμνασίου Βενεράτου
«Βισσέντσος είναι ο ποιητής...»

Την ιστορία του Ρωτόκριτου και της Αρετούσας, γραμμένη πριν από περίπου 400 χρόνια, θα

αφηγηθεί η Ελένη Μπετεινάκη συντροφιά με τις κούκλες της. Όλα θα ζωντανέψουν σε τούτο το παραμύθι και θα μας πουν τα πάθη του έρωτα, του πολέμου τα δεινά, της φιλίας τα δεσμάτα και την οργή του άδικου πατέρα-βασιλιά. Μια μαγική ιστορία, γεμάτη αγάπη, διασκευασμένη για μικρά και μεγάλα παιδιά, που λητρεύουν τα παραμύθια και τις αθάνατες ιστορίες.

Αφήγηση: Ελένη Μπετεινάκη
Κατασκευή κούκλων: Εύη Αθμπαντάκη

19.00: Πλάτσα

Τελειή αδελφοποίησης του Πισκοκέφαλου Σητείας, τόπου καταγωγής του Βισσέντσου Κορνάρου, με το Βενεράτο.

Την αδελφοποίηση θα σφραγίσουν αναμνηστικά δώρα, κεράσματα από τις νοικοκυρές του χωριού και ζαχαρωτές μαντινάδες, από τις κυρίες Θεανώ Μεταξά και Ρίτσα Καθιογεροπούλου

20.15-21.00: Από την πλατεία της Άκρας ως τον Αϊ-Γιάννη

«Κι ίντα δεν κάνει ο έρωτας σε μια καρδιά που ορίζει»

Ένα σεργιάνισμα στου έρωτα τις στράτες, με δραματοποιημένα αποσπάσματα απο τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου

Συντελεστές:

Αφηγητές:
Ξενάκης Στυλιανός, Χανιωτάκη Ελένη
Ερωτόκριτος: Μπρόκος Παναγιώτης
Αρετούσα: Στεφανουδάκη Σοφία
Νένα: Μουλιακάκη Κατερίνα
Ηρακλής: Σφακιανάκης Σπύρος
Ποθύδωρος-Πεζόστρατος:
Μαστραντωνάκης Μανώλης του Κων/νου
Μάνα Ερωτόκριτου: Τσίγκα Κατερίνα
Μουσικοί:
Ξενάκης Μιχάλης: μαντολίνο-τραγουδί
Ξενάκης Μανόλης: λαούτο
Χαρκούτσης Ιωάννης: κρουστά