

Ηράκλειο, Κυριακή 04-01-2009

**Ομιλία Επανεκλογής
Προέδρου Δ.Σ. Ηρακλείου κ. Δημήτρη Καρατζάνη**

**Κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,**

Αποτελεί κορυφαία τιμή και ευθύνη να προεδρεύεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του συλλογικού οργάνου που εκφράζει τη θέληση των Δημοτών για την πορεία και την ανάπτυξη της πόλης.

Και είναι τιμή αυτή ακόμα πιο μεγάλη όταν πρόκειται για το Ηράκλειο, τη δυναμική αυτή πόλη με το λαμπρό ιστορικό και πολιτιστικό της παρελθόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο της οποίας έχουν υπηρετήσει κατά καιρούς ως Πρόεδροι σημαντικές προσωπικότητες της πνευματικής και πολιτικής ζωής του τόπου μας.

Αισθάνομαι συνεπώς την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την επιλογή του στο πρόσωπο μου και όλους εσάς που με αξιώσατε της θετικής σας ψήφου και με εμπιστευθήκατε το αξίωμα του Προέδρου.

Προσωπικά θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τα ισχυρά και τα ασθενή μας σημεία, τα προτερήματα και τα ελαττώματα μας. Κι εκείνο που εύχομαι και ελπίζω για την Προεδρεία μου, είναι τα προτερήματα να υπερσχύσουν των ελαττωμάτων, για να μπορέσω να ανταποκριθώ με επάρκεια στα σύνθετα καθήκοντα της προεδρίας και ένα εκπληρώσω τις προσδοκίες και τις ελπίδες στο πρόσωπο μου, του Δημάρχου, τις δικές σας, αλλά κυρίως του Ηρακλειώτικου Λαού, που είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε.

Αγαπητοί Συνάδερφοι,

Πριν λίγες μέρες, αφήσαμε πίσω μας το 2008. Μια χρονιά με δυσάρεστες εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα. Πρωτοφανής οικονομική κρίση, κρίση αξιών, κατάρπωση θεσμών, επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων της Δημοκρατίας, κραυγαλέες περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Και το ερώτημα είναι, θα μπορούσαν να συμβούν όλα αυτά αν η πολιτική με-ήτα και οι πολιτικοί με-οι, ήσαν στοιχειωδώς επαρκείς για το έργο που είχαν εκλεγεί και δεν άφηναν την περίφημη «αγορά» με τα γνωστά πλέον «golden boys» και τα ανεξέλεγκτα κεφάλαια να θέτουν τους κανόνες και να υπαγορεύουν το παιχνίδι της εξουσίας και του χρήματος.

« Πεπόνηται ο πολιτικός περί την αρετήν », ασκείται δηλαδή ο πολιτικός στο αμόνι της αρετής, είχε επισημάνει ο Αριστοτέλης στα « Ηθικά Νικομάχεια » του 2000 χρόνια περίπου πριν.

Αυτή την επισήμανση την έχουμε ξεχάσει εντελώς και οφείλουμε να τη θυμηθούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, σε όποιο επίπεδο και αν ανήκουμε.

Θεωρώ υποχρέωση μου κ. Δήμαρχε, απευθυνόμενος σήμερα στο Σώμα, σ' αυτήν την πρώτη συνεδρίαση της νέας μας θητείας, να κάνω μια αναφορά σε όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Παλαιστίνη και τη λωρίδα της Γάζας που προκαλούν θλίψη, αποτροπιασμό και αγανάκτηση σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο καθώς αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ισχύς του Δικαίου είναι ανάλογη με τη δύναμη εκείνου που το εφαρμόζει.

Σαν ελάχιστη συμπαράσταση σ' αυτούς τους ανθρώπους, που υποφέρουν και υφίστανται τα τυφλά μαζικά αντίποινα ως κανόνα δικαίου και ως τρόπο επίλυσης Διεθνών διαφορών, προτείνω το Συμβούλιο μας να εκδώσει ένα ψήφισμα καταδίκης της βίας και συμπαράστασης στους πάσχοντες.

Διότι πρόκειται για ένα έγκλημα που πραγματοποιείται σε βάρος, όχι μόνο της Παλαιστίνης και της Γάζας, αλλά εναντίον ολόκληρης της ανθρωπότητας που υπεβλήθη σε τρομακτικές θυσίες σε δύο Παγκόσμιους Πολέμους για να μην ξαναζήσει παγκόσμια φαινόμενα γενοκτονίας και ρατσισμού.