

Ηράκλειο, Τετάρτη 03-07-2013

Κύριε Ξυδάκη,

Είμεθα τακτικοί αναγνώστες της έγκριτης “Καθημερινής” και της στήλης σας βεβαίως, για την οποία, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κανείς μαζί της οφείλει να τις αναγνωρίσει την διεισδυτική ματιά και την τεκμηριωμένη άποψη.

Και οι δύο όμως αυτές **αρετές** απουσιάζουν πλήρως από το πρόσφατο άρθρο σας “Παντέρμη Κρήτη” (Καθημερινή 29/6), όπου αναφέρεστε στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, παραθέτοντας ανακρίβειες και υπερβολές που πιθανώς άλλοι σας μετέφεραν κι εσείς δεν μπήκατε στον κόπο της διασταύρωσης, όπως είναι η υποχρέωση του δημοσιογράφου, που **οφείλει να αναζητεί την αλήθεια** και οπωσδήποτε ν’ ακούει και την άποψη “της άλλης πλευράς” και εν προκειμένω, του Δήμου Ηρακλείου.

Σας γνωρίζουμε λοιπόν, αφού εσείς δεν φροντίσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν το δημοσίευμα, ότι όλα αυτά που αναφέρετε στο κείμενο σας βρίσκονται μόνο στη σφαίρα της φαντασίας της δικής σας ή των “καλοθελητών”, που σας ενημέρωσαν για “υποτιθέμενες” χρήσεις στη Βικελαία.

Σας κάνουμε λοιπόν γνωστό ότι όλοι οι χώροι της Βικελαίας είναι δεσμευμένοι για χρήσεις Βιβλιοθήκης, πλην ενός συγκεκριμένου που θα χρησιμοποιείται, ως “**Αρτ Καφέ – αναγνωστήριο**” για τους επισκέπτες της, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του αείμνηστου εφόρου της Νίκου Γιανναδάκη (φιλολογικό καφενείο το είχε ονομάσει) και όπως γίνεται σε όλους **τους χώρους πολιτισμού σήμερα**.

Ακόμα όμως και αυτή η εντελώς συγκεκριμένη χρήση, θα πραγματοποιηθεί, μόνο εφ’ όσον προηγηθεί σχετική απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη η Δημοτική Αρχή, με τελευταία, την αναφορά του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21/06/2013.

Συγκινεί πραγματικά κ. Ξυδάκη η ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για την Βικελαία Βιβλιοθήκη, την “κιβωτό μνήμης της Ελληνικής διάρκειας” όπως λέτε, και τα εκτιμούμε βαθύτατα. Δεν μπορούμε, όμως να μην αναρωτηθούμε, όταν η Βικελαία στέγαζε στα υπόγειά της **μπουζουξίδικο** και στο ισόγειο **καφετέρια, παιχνιδάδικο, φαρμακείο, χρυσοχοείο, λουκουματζίδικο**, κ.λ.π., πως δεν είχατε συγκινηθεί και δεν είχατε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα ;

Κι ακόμα, όταν το κτίριο **“στεκόταν μόνο χάρη στο φιλότιμό του”**, όπως έδειξε η στατική μελέτη (και οι φωτογραφίες που σας αποστέλλουμε), ως πνευματικός άνθρωπος και δημοσιογράφος με ανησυχίες, πως δεν της αφιερώσατε μερικές έστω γραμμές σε ένα κείμενο σας;

Ελπίζουμε ότι αυτό δεν οφείλετε σε ενδιαφέρον **“α λα καρτ”** ή σκοπιμότητα, αλλά απλώς σε κακή πληροφόρηση και ατελή διερεύνηση του θέματος.

Γιατί αλλιώς αυτό που θα’ πρέπε να πούμε είναι : **“Παντέρμη αλήθεια, παντέρμη δημοσιογραφία”**.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,

***Γιάννης Κουράκης
Δήμαρχος Ηρακλείου***

Υ.Γ. Σας γνωρίζουμε ότι πρόθεσή μας είναι να σας προσκαλέσουμε στα εγκαίνια της νέας Βικελαίας για να έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε “ιδίως ομμασι” τα παραπάνω αναφερθέντα.