



**Χαιρετισμός
Πρόεδρου Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Ηρακλείου
κ. Γιάννη Δροσίτη**

Αγαπητοί φίλοι,

Είναι τιμή και χαρά για το Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό Ηρακλείου να συνδιοργανώνει με την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κρήτης ένα τουρνουά στη μνήμη ενός μεγάλου ανθρώπου που θυσιάστηκε για την πατρίδα, του Σμηναγού Κ. Ηλιάκη.

Απώτερος στόχος μας είναι να συνεχιστεί η συνέχεια αυτού του επιτυχημένου θεσμού, ένα

τουρνουά που θα τιμά τη μνήμη του Σμηναγού Κ. Ηλιάκη, αλλά και θα συγκεντρώνει τους ανθρώπους του βόλεϊ σε μια γιορτή του αθλήματος.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Η. εύχομαι στους αθλητές, τους προπονητές και τους παράγοντες των αγώνων καλή επιτυχία για τις προσπάθειές τους.



**Χαιρετισμός
Πρόεδρου ΕΣΠΕΚ
κ. Κώστα Ψαρουδάκη**

Στην Αναστάσιμη περίοδο που περνάμε, η διοργάνωση για άλλη μια φορά του Κυπέλλου Κρήτης Βόλεϋ: Σμηναγός 'Κώστας Ηλιάκης' αποκτά άλλη μία διάσταση, τη διάσταση του μηνύματος της Ανάστασης, την αξία της ζωής, της αιωνιότητας, της θυσίας απέναντι στον θάνατο.

Στην δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας, το βόλεϋ είναι το άθλημα που υπηρετούμε όλοι δείχνοντας τον δρόμο, τον δρόμο της συνεργασίας στο παιχνίδι και στην ζωή, της σωστής επιλογής στην ΕΠΙΘΕΣΗ, στο ΜΠΛΟΚ, στις δυσκολίες!!!

Ας πιστέψουμε στις συνεργασίες και στις δυνάμεις μας

Ας πιστέψουμε στην αξία της θυσίας

Ας πούμε ΟΧΙ στους άπιστους Θωμάδες.

Να χαρούμε το παιχνίδι- Να χαιρόμαστε την ζωή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.04.10

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ

15.00 Σ.Φ.Π.Χ - ΟΦΗ
17.00 ΓΕΗ - ΑΘΛΕΣΗ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΠΚΗ

15.00 ΓΕΗ - ΑΘΛΕΣΗ
17.00 Σ.Φ.Π.Χ - ΟΠΕΡ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.04.10

11.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΑΠΚΗ

15.00 **ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ**
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ

17.00 **ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ**
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ



**ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**



ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σε άνδρες και γυναίκες

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ -Τελική Φάση-

ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ



Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου 1970. Ήταν ο τέταρτος γιος του οδηγού φορτηγού αυτοκινήτου, Ιωάννη και της οικοκυράς Ειρήνης Ηλιάκη.

Σεμνός, χαμηλών τόνων αλλά παράλληλα μεθοδικός και ψύχραιμος κάτω από οιασδήποτε συνθήκες, έχοντας από την νεαρή του ηλικία αγάπη για το αεροπλάνο, πετυχαίνει το 1989 την είσοδο του στην Σχολή Ικάρων την οποία είχε μόνη επιλογή στο Μηχανογραφικό για την συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Για Επιχειρησιακές ανάγκες της 115 ΠΜ, τοποθετήθηκε στην αδελφή μοίρα , την 343, από την οποία και ξεκίνησε την διατεταγμένη αποστολή της αναγνώρισης και αναχαίτισης του Τουρκικού κατασκοπευτικού σχηματισμού που είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών, πέφτοντας χτυπημένος από τον Τούρκο πιλότο στις 23-5-2006. Άφησε δύο ανήλικα αγγελοΰδια, την Μαριλένα και τον Γιάννη. Ακόμη περισσότερα για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και επαγγελματία γνωρίζουν οι συνάδελφοι που συνεργάστηκαν μαζί του στο έδαφος και στον αέρα.

Διοργανωτές: ΔΑΟΗ - ΕΣΠΕΚ

Ηράκλειο, 10-11 Απριλίου 2010